



Τελα εσου, γλυκό μου φιλαράκι!

Είμαι το αστεράκι που κάθε χρόνο φωτίζει το δρόμο του Αη-Βασίλη για να φτάσει με το έλκηδρό του από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Σου έχω υπέροχα νέα! Χάρη στα Ελληνικά Ταχυδρομεία που πηγαίνουν τα γράμματα μέχρι τα πέρατα της Γης, η εσείδα που έγραψες έφτασε στην Καισαρεία και ο Αη-Βασίλης διάβασε το γράμμα σου!

Πρέπει να εσου αποκαλύψω (και αυτό να μείνει μεταξύ μας γιατί είναι μυστικό) ότι φέτος, στο ταξίδι του, ο Αη-Βασίλης διέχει παρέα τέσσερις καινούργιους φίλους. Τον Μονόκερο, το Φλαμίνγκο, τον Βρεδύποδα και το Λάμα. Είναι όλοι τους τόσο υπέροχοι και τόσο διαφορετικοί! Αυτές οι διαφορές όμως είναι που τους κάνουν ξεχωριστούς! Όπως ξεχωριστά είναι και όλα τα παιδάκια αυτού του κόσμου. Και εσύ είσαι ένα πολύ γλυκό και μοναδικό παιδί! Ένα παιδί ξεχωριστό, υπέροχο και επάνιο! Άλλωστε αυτή είναι η ομορφιά του καδενός: η

διαφορετικότητά του! Αν όλοι ήμασταν ίδιοι, δεν θα ήμασταν τόσο μοναδικοί, σωστά;

Δεν έχω πολύ χρόνο για να εσου γράψω περισσότερα επειδή πρέπει να φωτίω πάλι τον ουρανό. Θέλω όμως να ξέρεις ότι στη διαδρομή του, ο Αη-Βασίλης αποκτά συνέχεια νέους φίλους και είναι ευτυχισμένος όταν η παρέα του γεμίζει από εκατομμύρια παιδάκια που το καδένα είναι τόσο ξεχωριστό και μοναδικό σε αυτή τη γη.

Τελα εσου, λοιπόν, αγαπημένο μου φιλαράκι!

Από εκεί ψηλά που είμαι, δια βλέπω και δια φωτίζω το δρόμο για να βρει ο Αη-Βασίλης με το έλκηδρό του το δικό εσου επίτι!

Και να δυμάσαι πάντα ότι κάθε βράδυ όταν κοιμάσαι, έρχομαι έξω από το παράδυρό εσου για να εσε προσέχω και για να εσου ετέλων υπέροχα όνειρα... πασπαλισμένα με άφδονη χρυσόσκονη!

Το αστεράκι εσου! ☆